

# WEERRIBB

## EN 2003



Volledig voorzien van een kersverse SK met dito rolstoel trok de, nu weer voltallige, Wandelclub naar de kop van Overijssel inzake wandeltocht 2003. De Aardige Mevrouw, die aan de telefoon heel niet aardig leek, ontving ons allervriendelijkst in haar Kalenbergse stulpje. Van alle gemakken voorzien. Ik ben helaas vergeten hoe de Aardige Mevrouw nog al weer heet. Als ik het wist had ik het hier opgeschreven. Daar kun je van op aan.

Na de onvermijdelijke ossenhaas met div. garnituur, en glazen met div. alcoholica en de derhalve veel te korte welverdiende nachtrust stond en zat (SK) Inzake Wandelclub bij het krieken der dag te trappelen om zich te laven aan de schoonheid der ochtendnevel liepen we veenvaart van Kalenberg Nederland en Muggenbeet. Veel riet. Na een Scheerwolde trippelde de richting Oldemarkt om bekwamen in het handboogschieten.



Weerribben. In de langs de richting Best mooi daar. kalverliefde nabij goegemeente zich aldaar te

Vandaar was het

nog een korte wijle wandelen richting Oldenzijl. Net buiten dit aan de sluis gelegen

De wandeltocht heeft dan wel nog geen officiële naam gekregen maar dat is zeker niet vanwege het feit dat de wandeltocht geen naam mocht hebben.